

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!...

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Μία τεράστια χαρά μάς κατακλύζει. Είμαστε έμπλεοι μιας απύθμενης χαράς. Ο Χριστός, ο Σωτήρας και Θεός μας, που ανήκει στο ίδιο ανθρώπινο είδος με εμάς, Εκείνος ο οποίος έχει ζήσει κάθε μία από τις ιστορίες μας, που έχει φάει το ίδιο ψωμί με εμάς, μάς δίνει ζωή με την εκ νεκρών Ανάστασή Του.

Σήμερα η ζωή μας βρίσκεται σε πλήρη αγαλλίαση, γιατί στο Φως του δικού Του Πάσχα, ο Χριστός ανασταίνεται μαζί με εμάς. Μας συγχωρεί. Μας καθιστά όλους μας και σύνολη την Δημιουργία κυήτορες της ζωής. Δεν τον συναντάμε εδώ και εκεί, αλλά μέσα μας. Ενοικεί στη μοναξιά μας, δεν διστάζει να βρεθεί στην άκρη της καρδιάς μας, επειδή με Αυτόν, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής μας, δεν υπάρχει μυστικό. Ενυπάρχει σε κάθε έναν από εμάς, σε κάθε άνθρωπο, ρημαγμένο και λεηλατημένο από τον πόνο, καταβεβλημένο και πληγωμένο από κάθε είδους αδικία ή αδιαφορία. Στ' αλήθεια, ο Εσταυρωμένος Ιησούς, προσωποποιεί εσάς, εμένα, αποσκοπώντας με την σταύρωσή Του όχι στην απονέκρωση των δεινών μας αλλά στην μετάδοση και την κοινωνία, και μάλιστα με τον πιο οδυνηρό τρόπο, του δώρου της ζωής, του δώρου της αγάπης.

Σήμερα βιώνουμε την πιο άφατη και απέραντη χαρά, γιατί ο Αναστημένος Χριστός προσλαμβάνει στο σώμα Του κάθε άνδρα και κάθε γυναίκα. Προσλαμβάνει ανεξαιρέτως όλους τους άνδρες και όλες τις γυναίκες, και τους ανακαινίζει με την εκθαμβωτική του δύναμη. Η Ανάσταση εκκινεί από αυτήν την στιγμή. Με τον Αναστημένο Χριστό, γιορτάζουμε τον θάνατο και τον εκμηδενισμό του θανάτου, τον αφανισμό της κόλασης και τους πρώτους καρπούς της αιώνιας ζωής.

«Πού σου, θάνατε, το κέντρον;», αναφωνεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Κατηχητικό του Λόγο. «Πού σου, άδη, το νίκος; Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησαι. Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται».

Ας το διαλαλήσουμε όλοι χωρίς δισταγμούς, με την πιο βαθιά μας πίστη: για εμάς, τους ορθόδοξους χριστιανούς, η Ανάσταση δεν αποτελεί μέθοδο παρηγορίας για το (άγνωστο) επέκεινα, αλλά συνιστά την δική μας κλήση και αποστολή στο σήμερα.

Με την πατρική μου ευλογία και τις θερμότερες ευχές μου για αυτή την Αναστάσιμη ημέρα. Εν Ιησού Χριστώ, του Κυρίου και Σωτήρα μας, κάθε τιμή, δόξα και δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων.

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!...

+ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας
Πρόεδρος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Εσθονίας